

Θηρία ενήμερα

Δελτίο ενημέρωσης ανεξάρτητων αριστερών φοιτητών

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Ο ΠΟΘΟΣ... (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

Πρώτες μέρες της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς και οι πρωτοετείς φοιτητές αντιμετωπίζουν την ίδια απογοητευτική κατάσταση με τα λεωφορεία που αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια όλοι οι φοιτητές στη Πάτρα.

Στοιβαζόμαστε στο ίδιο (απαρχειωμένο τις περισσότερες φορές) λεωφορείο με απεριόριστο αριθμό ανθρώπων. Περιμένουμε το λεωφορείο για ώρες (κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες και τις Κυριακές). Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι η «ποιότητα» των υπηρεσιών που μας παρέχονται δεν συμβαδίζει με τα χρήματα που δίνουμε.

Η αλήθεια είναι ότι αυτοί που αναρωτιούνται με αγανάκτηση «Που θα πάει η βαλίτσα με τις συνεχείς αυξήσεις της τιμής του λεωφορείου;;; οεο;» είναι πολλοί και δεν έχουν καθόλου άδικο!!! Μετά την τελευταία αύξηση που έγινε πριν από ένα περίπου εξάμηνο οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ως εξής:

	A' ζώνη	B' ζώνη
Φοιτητικό	0,70 ευρώ	1 ευρώ
Κανονικό	0,90 ευρώ	1,30 ευρώ

ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΧΟΝΤΡΑ ΜΕ ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ!!! Μέσα σε μια 5ετία το φοιτητικό εισιτήριο στην Πάτρα αυξήθηκε 43%!!! Ένας φοιτητής πρέπει να ξοδεύει 44 Ευρώ σε εισιτήρια μόνο και μόνο για να παρακολουθεί καθημερινά τα μαθήματα του στο πανεπιστήμιο! Αυτή είναι η περίφημη δωρεάν παιδεία που μας παρέχει απλόχερα η κυβέρνηση.

KTEA + Υπουργείο Παιδείας = TOTAL DISASTER!

Το Υπουργείο Παιδείας έχει αφήσει στο έλεος του... θεού τη φοιτητική μέριμνα (σίτιση, στέγαση, μετακίνηση) και καταργεί τις όποιες διευκολύνσεις υπάρχουν σήμερα στο τομέα της σίτισης, στέγασης και μετακίνησης (π.χ. φοιτητικές εστίες).

Το ποτήρι ξεχειλίζει! Έφτασε η ώρα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να αγωνιστούμε για μείωση της τιμής των εισιτηρίων των λεωφορείων και να πιέσουμε με συντονισμένες κινητοποιήσεις να παρθούν από τη μεριά του πανεπιστημίου προκειμένου να μισθώσει λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους φοιτητές στο πανεπιστήμιο με λογικές τιμές.

ΕΠΙΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ!



Θέλουμε δωρεάν Παιδεία!!
Σπουδάζουμε μακριά από τα σπίτια μας, δεν θα πληρώσουμε και τα μαλλιά της κεφαλή μας!!! Χρειάζονται νέες πρωτοβουλίες από τη μεριά των φοιτητικών συλλόγων και επιδίωξη συντονισμού με κάθε κίνηση που μοιράζεται τον ίδιο στόχο με εμάς.

Τι είναι τα “θηρία ενήμερα”;;;

Τα Θηρία Ενήμερα είναι μια έκδοση ανεξάρτητων αριστερών φοιτητών που βαρέθηκαν να βλέπουν γύρω μας τα πράγματα να πηγαίνουν στραβά και κάποιιοι να σφυράνε αδιάφορα. Είναι μια κραυγή διαμαρτυρίας για την κατάσταση στο Πανεπιστήμιο, τον περιορισμένο ελεύθερο χρόνο μας, την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας γενικά. Είναι μια αντίδραση, ένας τρόπος έκφρασης, ένας διάλογος επικοινωνίας μεταξύ μας. Ένας κοινός κώδικας για τις παρέες που σκέφτονται και έχουν άποψη.

Μια πρωτοβουλία του ανεξάρτητου φοιτητικού σχήματος Πορεία Αριστερή

Γράψε κι εσύ στα “θηρία ενήμερα”!

Τηλ. επικοινωνίας: 6972635010
e-mail: poreiapatras@gmail.com

Μην πυροβολείτε το Πανεπιστημιακό Άσυλο!!!

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της Παιδείας σήμερα;;; Τι; Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια; Η υποχρηματοδότηση; Απαπαπαπα. Η σωστή απάντηση είναι φυσικά «Πανεπιστημιακό Άσυλο». Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται το Υπουργείο Παιδείας.

Πειστήκατε; Όχι; Ούτε κι εμείς!!!

Αν, βέβαια, το καλοσκεφτεί κανείς θα διαπιστώσει ότι υπάρχει μια λογική στο γιατί το Υπουργείο Παιδείας θεωρεί το υπ' αριθμό 1 πρόβλημα της Παιδείας το πανεπιστημιακό άσυλο. Για την ακρίβεια το Υπουργείο θεωρεί ότι το Άσυλο είναι το μεγάλο του εμπόδιο στην προσπάθεια του να δημιουργήσει μια «Παιδεία» όπως αυτό τη φαντάζεται. Μια «Παιδεία» σίγουρα όχι δημόσια αλλά ιδιωτικοποιημένη, όχι δωρεάν αλλά ακριβή, που θα δίνει αποσπασματικές γνώσεις και πτυχία χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα, μια «Παιδεία» για λίγους, ένα πανεπιστήμιο αποστειωμένο από κάθε πολιτική δραστηριότητα και από το συνδικαλισμό!

Είναι αλήθεια ότι το πανεπιστημιακό άσυλο είναι ένοχο! Μέχρι σήμερα έδωσε την ευκαιρία στους φοιτητές(και όχι μόνο) να ανταλλάξουν ιδέες, να αμφισβητήσουν την αντιεκπαιδευτική πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης, να παλέψουν για τα δικαιώματά τους, να καθορίσουν το μέλλον τους. Έδωσε την ευκαιρία σε κνηνημένους από την αστυνομία διαδηλωτές να βρουν ένα καταφύγιο. Χωρίς αυτό ίσως να μην είχαμε καταφέρει να σταματήσουμε την αναθεώρηση του Άρθρου 16. Για όλα τα παραπάνω λοιπόν το έκριναν ένοχο και το καταδίκασαν σε κατάργηση.

Λογάριασαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο! Υπάρχουν ακόμα κάποιοι(ευτυχώς πολλοί) που αγωνίζονται για την υπεράσπιση του Πανεπιστημιακού Άσυλου, οι επονομαζόμενοι φοιτητές (ή «μειοψηφίες» ή «αλήτες» όπως αλλιώς ονομάζει τους φοιτητές κατά καιρούς το Υπουργείο και η κυβέρνηση). Τα τελευταία χρόνια οι

φοιτητές μέσω των φοιτητικών συλλόγων έχουν δώσει μάχες ενάντια στις προσπάθειες της Μαριέττας, του Ευριπίδη (και λοιπών «δημοκρατικών» δυνάμεων) να υπονομεύσουν και να περιορίσουν το Άσυλο με στόχο να το καταργήσουν. Και ο αγώνας συνεχίζεται...



Τι έκανε λοιπόν το υπουργείο για να κάμψει αυτόν τον εχθρό; Ψήφισε το νέο Νόμο-Πλαίσιο. Αυτός προβλέπει ότι το πρυτανικό συμβούλιο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποφασίσει την άρση του Άσυλου.

Π.χ. Είσαι φοιτητής και δε θέλεις να πληρώνεις τα βιβλία σου(είναι κι αυτή μια πτυχή του νέου Νόμου-Πλαίσιο). Συμμετέχεις στη Γενική Συνέλευση όπου δημοκρατικά αποφασίζουν όλοι οι «περιέργοι» σαν και εσένα φοιτητές που δε θέλουν να πληρώνουν τα βιβλία τους να κινητοποιηθείτε και να κάνετε κατάληψη στο τμήμα σας. Το πρυτανικό συμβούλιο αποφασίζει «δημοκρατικά» ότι η απόφαση των φοιτητών δεν είναι δημοκρατική(επειδή δε τους βολεύει) και καλούν την αστυνομία να διαλύσει την κατάληψη.

Και για να μην ξεχνιόμαστε με το νέο Νόμο-πλαίσιο μπορεί να υπάρχει Άσυλο στο τμήμα σου αλλά όχι και στη βιβλιοθήκη ή το εστιατόριο του πανεπιστημίου.

Πάντα όμως υπάρχουν και χειρότερα! Στο πανεπιστήμιο Κρήτης τα τελευταία δύο χρόνια το πρυτανικό συμβούλιο αποφασίζει κάθε καλοκαίρι να αρθεί το Άσυλο για 1-2 μήνες ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ(!) Κι η δικαιολογία είναι ότι κυκλοφορούν στο πανεπιστήμιο ναρκομανείς. Έτσι η αστυνομία μπαινοβγαίνει στο πανεπιστήμιο ανενόχλητη για να συλλάβει κάποιους άρρωστους ανθρώπους την ώρα που στα όρια της πόλης του Ηρακλείου χασισοκαλλιεργητές και αστυνομικοί παίζουν μπαλοθιές! Όλες αυτές οι αστείες δικαιολογίες λέγονται την ώρα που ο Κεφαλογιάννης, πρώην βουλευτής και μεγαλοστέλεχος της ΝΔ και σύμβουλος του πρωθυπουργού καταδικάστηκε για υπόθαλψη χασισοκαλλιεργητή.

Όπως όλοι καταλαβαίνουμε ο νέος Νόμος-Πλαίσιο μπορεί να γίνει η ταφόπλακα του θεσμού του Άσυλου.

Ας μη το επιτρέψουμε!

Να τους κάνουμε να τον πάρουν πίσω!

Ας αντισταθούμε!

Κατηγορία: ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ

Τίτλος: ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Season I: ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Episode 1: ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Όποιος εισάγεται στα πανεπιστήμια και στα λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνει συνεχώς αυξανόμενα προβλήματα: Φοιτητές να μην χωράνε στους χώρους διδασκαλίας, αίθουσες που δεν έχουν τον απαραίτητο οπτικοακουστικό εξοπλισμό -ούτε καν θέρμανση αρκετές φορές, αναλώσιμα και σημειώσεις που πληρώνονται από φοιτητές, εργαστήρια χωρίς τα απαραίτητα εφόδια, συνεχή περικοπή των δικαιωμάτων σε σίτιση, στέγαση και μετακίνηση και πολλά, πολλά άλλα.

Διαπιστώνουμε όλοι, δηλαδή, μια μεγάλη υποβάθμιση της Δημόσιας παιδείας.

Πως πραγματοποιήθηκε αυτή η υποβάθμιση όμως;

Πως μειώθηκε ουσιαστικά η χρηματοδότηση για τα πανεπιστήμια όταν οι διάφορες κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν πως δώσαμε το ένα ή το άλλο ποσό για την εκπαίδευση;

Η χρηματοδότηση ενός πανεπιστημίου σχετίζεται με τον **αριθμό** των φοιτητών και με το **κόστος** των σπουδών.

Αν **αυξηθούν** οι φοιτητές σε ένα τμήμα π.χ. κατά 20% τότε πρέπει να αυξηθεί αντίστοιχα και η χρηματοδότηση (κατά 20%) όχι για να βελτιωθεί το επίπεδο της

Η Ελλάδα τελευταία στις δαπάνες για την παιδεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά...

Για τα προβλήματα της παιδείας φταίνε:

- Το άσυλο**
- Οι αιώνιοι φοιτητές**
- Οι κινητοποιήσεις**
- Το άρθρο 16**



Πετάει ο γάιδαρος!!!

εκπαίδευσης που είναι και το κυρίως ζητούμενο, αλλά τουλάχιστον για να μείνει το ίδιο.

Ομοίως, αν το **κόστος** των εκπαιδευτικών υποδομών όπως πχ. ενός συγγράμματος των Πολιτικών Μηχανικών έχει αυξηθεί κατά 10% **το ίδιο πρέπει να αυξηθούν και τα έσοδα του τμήματος για να αγοραστούν τα ίδια βιβλία.**

Τι συνέβη όμως τα χρόνια που έχουν περάσει;

Από τις αρχές του 1990 και ιδιαίτερα από το 1999 είχαμε τεράστια **αύξηση των φοιτητών** και του **κόστους σπουδών** αλλά χρηματοδότηση πολύ **μικρότερη** από αυτήν.

Ο πρώην πρότανης του Πολυτεχνείου Αθήνας Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος ανέφερε (πριν βέβαια γίνει υφυπουργός με την ΝΔ...)

ότι κατά τη δεκαετία 1993-2002 επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, «οι εισαγόμενοι στα ΑΕΙ φοιτητές διπλασιάστηκαν - από 22.000 εισαγόμενοι ανά έτος έφτασαν τις 40.000 περίπου - με αντίστοιχη μείωση των ανά φοιτητή κρατικών δαπανών κατά 43 με 45%¹».

Σε μία άλλη μελέτη² φαίνεται ότι και για τα χρόνια 2000-2004 οι δαπάνες ανά φοιτητή σημείωσαν **πάλι μείωση** κατά **21,5%**, με αποτέλεσμα οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές, συγγράμματα, προσωπικό κτλ να γίνονται όλο και πιο ασφυκτικές.

Χαρακτηριστικές και οι δηλώσεις του πρώην πρότανη του ΑΠΘ Μιχάλη Παπαδόπουλου τον Σεπτέμβριο του 2000: "**Έχουμε κουραστεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια να ζητάμε τόσο τη βελτίωση των υποδομών σε**

κτίρια και εξοπλισμό όσο και την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό".

Και τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια:

Η τάση της υποχρηματοδότησης ιδιαίτερα των Πανεπιστημίων αλλά και γενικότερα της παιδείας όχι μόνο δεν αντιστράφηκε αλλά συνεχίστηκε επάξια από την κυβέρνηση της Ν.Δ.

Οι συνολικές δαπάνες για την εκπαίδευση την περίοδο 2005-2007 παρέμειναν στο 3,5% του Α.Ε.Π^{3,4} (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν), πολύ μακριά από τις ίδιες τις προεκλογικές υποσχέσεις της κυβέρνησης για διάθεση του 5% του ΑΕΠ για την Παιδεία.

Ενδεικτικό είναι ότι στον κρατικό προϋπολογισμό του 2007, χρονιά των μεγάλων κινητοποιήσεων για την παιδεία και της μεγάλης καταστολής των διαδηλωτών, προβλεπόταν το εξής: Στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης που χρηματοδοτεί κυρίως τα ΜΑΤ και την Αστυνομία, θα διατίθενται για την εφαρμογή νέων προγραμμάτων 96 εκατομμύρια ευρώ έναντι μόλις 3 εκ.ευρώ για το υπουργείο Παιδείας⁵.

Συμπέρασμα: Η κυβέρνηση δίνει 32 φορές περισσότερα χρήματα των φορολογουμένων για να βαράει καλύτερα τους φοιτητές από ότι για να τους μορφώνει!

**Με τόσα δωρεάν
δακρυγόνα...**



**που να μείνουν λεφτά
για δωρεάν βιβλία;**



Άρα η υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων είναι σκόπιμη!

Ποιον εξυπηρετεί όμως η υποβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων;

(Η απάντηση στο επόμενο επεισόδιο - to be continued)

¹Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος, Ελληνική Παιδεία: Δοκίμιο εξορθολογισμού και ανασυγκρότησης, Gutenberg, Αθήνα 2005

²Γ.Παπακωνσταντίνου: Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Ένα δημόσιο αγαθό που αμφισβητείται, ακριβαίνει και διευρύνει την κοινωνική ανισότητα.

³ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 04-02-2007, Η απαξίωση των τριών τελευταίων χρόνων

⁴Στοιχεία από κρατικούς προϋπολογισμούς ετών 2005-2008.

⁵Κρατικός προϋπολογισμός 2007, σελίδα 82

Πληροφόρηση στο διαδίκτυο:

www.edu.uoc.gr/~poreia

poreia.wordpress.com

www.alfavita.gr

athens.indymedia.org

patras.indymedia.org

www.indy.gr